

Värmländska ingenjörsföreningen firar 100-årsjubileum

Lördagen den 30/9 firade Värmländska ingenjörsföreningen sitt 100-årsjubileum. Festligheterna ägde rum på restaurant Capiscum i närheten av Valmet Fibers anrika anläggning. Ett hundratal gäster bestående av medlemmar med respektive och speciellt inbjudna började kvällen med välkomstdrink och mingel. Stämningen steg och snart var sorlet i full styrka. Kvällens toastmaster, Lennart Stolpe, kvällen till ära medförande en antik hästbjällra för att påkalla uppmärksamhet, manade församlingen att inta sina platser vid de dukade borden, där en skaldjursförrätt väntade. Borden var trevligt anordnade i grupper med åtta gäster vid varje, och sorlet steg än en gång i lokalen. Sedan det vita vinet serverats äskades tystnad, och föreningens ordförande, Per Jonsson, hälsade välkommen. Inte minst hälsades medlemmarnas respektive välkomna, de fick nu en inblick i vilka medlemmar som utgör föreningen. Ett speciellt välkommen riktades även till de speciellt inbjudna gästerna, Debbie Ågren, ordförande i Värmländska Bergsmannaföreningen, Johan Sterte, Karlstads universitets nye rektor och Per Branzén, verksamhetsledare vid Broby Grafiska i Sunne. Per Jonsson visade även stolt upp ingenjörsföreningens emblem, som via omvägar nu återbördats till föreningen. Emblemet har fått antikvarisk inramning och förvaras vanligen på Karlstads Teknikcentrum, konferenslokal Newton.

Föreningens historia, jubileumsskrift

Då förrätten avätits presenterade Lennart Stolpe en exposé över föreningens 100 år. Då föreningen bildades, i början av 1917, rådde brinnande världskrig. Detta hindrade inte ett antal prominenta herrar att grunda föreningen. Föredraget och mer därtill finns att läsa i en utomordentlig jubileumsskrift som varje medlem erhöll varsitt exemplar av. Lennart Stolpe avtackades med rungande applåder för ett utomordentligt arbete med boken och föredraget. Huvudrätten bestod av helstekt oxfilé med tillbehör. Kocken hade all heder av denna anrättning.

Flera trevliga tal

Då huvudrätten avätits äskade toastmaster tystnad och Per Eiritz, mycket känd industriman i Värmland, höll ett föredrag om värmländska näringslivets historia och framtid. Han framhöll att det finns ett stort antal företag i Värmland som det går mycket bra för och en lysande framtid för Värmland finns. Speciellt glädjande är den jättesatsning BillerudKorsnäs gör i Grums. Där byggs just nu en kartongmaskin med världsledande prestanda. Per Eiritz betonade även de enskilda män, de flesta ingenjörer, som haft avgörande betydelse för de industrier som sysselsätter ett stort antal personer. Speciellt framhölls John Ericsson vars uppfinningar spelade en avgörande roll i amerikanska inbördeskriget. Ett sammandrag av föredraget finns att läsa på föreningens hemsida, www.varming.se.

Näste talare var Per Branzén som tackade föreningen för många års samarbete. Föreningen delar varje år ut stipendier till elever som genomgått postgymnasial teknisk utbildning i Värmland. Dessa stipendier har många gånger tillfallit elever vid Broby Grafiska. Ett spirituellt tal hölls även av Carl Håkansson.

Då efterrätten, bestående av vaniljpannacotta med hallon avnjutits, höll Johan Sterte ett tacktal. Rektorn såg många öppningar för samarbete mellan föreningen och universitetet till stort gagn för båda parter. Rektorn meddelade även att han avsåg att omedelbart söka medlemskap i föreningen. Toastmastern pinglade än en gång och manade församlingen att lämna sina platser och bege sig till kaffebordet där gästerna kunde förse sig med kaffe och

avec. Då kaffet hämtats bjöd toastmasten på skönsång av en finurlig visa med texten hämtad ur hämtad Blandaren. Församlingen jublade åt framförandet. Gästerna fortsatte med intressanta diskussioner och de sista gästerna lämnade inte lokalen förrän lördagen övergått i söndag.

Referat nedtecknat av Göran Tidstam, föreningens sekreterare